



שלבים בקריסת הכלכלה והחברה בישראל עם עליית כוחות אנטי-דמוקרטיים לשלטון

סדרת מערכות הבחירות שהתקיימו בשנים האחרונות האחרונות חידדו מאד את השאלה איזו חברה ישראל רוצה להיות – חברה פתוחה, ליברלית ומשגשגת כלכלית או חברה שמרנית, עניה ונבערת.

להבנתנו האופציה השניה אינה אופציה שבאה בחשבון מבחינת ישראל. בשונה מרבות ממדינות העולם, אשר יש להן את ה"פריבילגיה" להיות עניות ונחשלות מבלי שהדבר יסכן את קיומן הפיזי, הרי שישראל זקוקה לחוסן כלכלי כדי להבטיח את עצם קיומה במרחב העוין אותה.

אנחנו נמצאים בנקודה קריטית, קרובה ומהירה מאי-פעם לקריסתה הכלכלית של מדינת ישראל.

מסמך זה יתאר את התסריט הכלכלי והחברתי, האפוקליפטי למצער, במקרה של עליית ממשלה שמרנית-דתית בישראל:

שלב א': יצירת אורה עוינת כלפי הציבור החילוני-ליברלי והציבור הערבי

מצב זה מלווה באמירות תוקפניות, באיומים ובשלילת דרך החיים של הציבור החילוני. אסטרטגיית הפעולה הזו מכוונת להמאיס את חיי החילונים בישראל ולדכאם.

במקביל מצוירים הערבים בישראל כאויבים או כאויבים בפוטנציה, וכל שותפות בינם לבין יהודים נתפסה כמאיימת על הזהות היהודית של חברת הרוב הישראלית.

יצוין כי לאורך העשור האחרון דרך זו היתה תכנית העבודה של מפלגות הימין והמפלגות הדתיות והחרדיות: הן הציבו את בטחונה של ישראל, כפי שנתפס על פי תפיסת העולם הימנית כמשחק סכום אפס אל מול תפיסת החיים החילוניות והשותפות היהודית-ערבית.

ואכן המתקפות החוזרות ונשנות הביאו רבים מהחילונים לחשוב פעמיים ושלוש האם זהו המקום הנכון לגדל בו את ילדיהם.



שיחה נפוצה בקרב צעירים חילונים היא סוגיית ההגירה מישראל, בסיוע הדרכון הזר שרבים מחזיקים בו.

גם ערבים משכילים בעלי דרכון זר מהגרים לחו"ל במספרים גדולים. אחרים לומדים בחו"ל ונשארים שם.

שלב ב': חקיקה עוינת לציבור החילוני והערבי

במסגרת תהליכי החקיקה הללו המסחר בשבת יוגבל עוד יותר, תאסר התחבורה הציבורית בשבת (על אף שידועות המשמעויות הכלכליות והסביבתיות בהחזקת רכבים פרטיים), ויצומצמו זכויותיה של קהילת הלהט"ב.

מבחינת הערבים – החקיקה כנגדם נועדה לשמר את תפיסת העליונות היהודית לעומת הנחיתות הערבית. כך – גם אם יקבלו את זכויותיהם יהיה הדבר בחסד ולא בזכות.

הסעיפים המפלים בחוקה לאום פתחו להדרדרות חוקתית, במסגרתה היינו עדים בעשור האחרון לניצני חקיקה שכזו. אלה נבלמו במידה רבה על ידי כוחות רבי-עוצמה במשק הישראלי, שראו בחברה חופשית תנאי הכרחי למשק משגשג.

שלב ג': עזיבת האוכלוסיות החופשיות

הראשונים שיעזבו את ישראל הם אלו שהכבלים שקושרים אותם לכאן הם החלשים ביותר, ואותם אלו שיחשבו שמקום אחר בעולם יעניק להם תנאים לחיות חיים ללא הגבלה או עוינות כלפיהם: צעירים, רווקים, ללא ילדים, בעלי השכלה גבוהה, ומן המעמד הכלכלי הבינוני והגבוה.

מגמה זו כבר מתרחשת בעשורים האחרונים: אנשים רבים מהגרים לחו"ל, הן במסגרת רילוקיישן, והן על מנת לנסות את מזלם במקום אחר.

בעבר היתה התחושה בקרב מי שהיגרו לחו"ל אמביוולנטית: החיים הנוחים בחו"ל באו על חשבון תחושת זהות ישראלית. כיום, עם היחלשות המשמעות המשותפת ועליית



הקיטוב החברתי, הרבה מן המהגרים לחו"ל כבר לא רואים בישראל בית נעים לחזור אליו ביום מן הימים.

שלב ג': עזיבת אוכלוסיות חזקות נוספות

ברור לגמרי שעם עזיבת קבוצות אוכלוסיה "מטרידות" כגון שמאלנים או הומוסקסואלים, יגדל גם תאבונם של הגורמים השמרניים והלאומנים להשפיל את הציבור החילוני-הליברלי ולהצר את צעדיו.

המאסת החיים של הציבור החילוני תביא בשלב הזה להגירה גם של משפחות עם ילדים, כאלה שיוכלו בקלות יחסית לבנות חיים חדשים בחו"ל.

בין האוכלוסיות הללו: אנשי הייטק, ביוטק, שיווק באינטרנט, רפואה, מדע וכד'.

שלב ד': קריסת תעשיות ההייטק והביוטק הישראליות

תעשיות ההייטק והביוטק הן תעשיות שמבוססות על הון אנושי מתקדם ביותר. במצב בו ינדוד ההון האנושי הזה מישראל החוצה – ינדדו אתו החוצה גם התעשיות, וימצאו מקומות חלופיים לפעול ולפתח שם את עסקיהם.

עם הגירת מסה קריטית של עובדים מחוץ לישראל יתגלה קושי לאיש בישראל משרות בתחומי ההייטק והביוטק. הדבר יביא לירידת השקעות, ולחיפוש חלופות להפעלת החברות הפועלות בישראל במקומות אחרים בעולם.

שלב ה': קריסת הכלכלה והחברה הישראלית

ללא תעשיית ההייטק, המהווה את הקטר הכלכלי של ישראל – תצומצם מאד גביית המסים. הדבר יביא לצמצום משמעותי של השירותים החברתיים, ולפגיעה מיידית בבטחון. מצב זה יוריד את ישראל בדירוג האשראי, ויהפוך אותה למאד לא אטרקטיבית להשקעות.

במקביל – האוכלוסיות שישארו לחיות בישראל, תהיינה בעיקר האוכלוסיות החלשות בחברה הישראלית, אשר במידה רבה עוינות זו את זו: האוכלוסיה הערבית החלשה



והאוכלוסיה היהודית החלשה. מכאן ועד פרוץ מלחמת אזרחים (בה ספק גדול אם לא תהיה התערבות חיצונית של מדינות ערב, ואם הציבור היהודי ינצח בה) – קצרה הדרך. שני תהליכים אלה יביאו לקריסת הכלכלה והחברה הישראלית.

מה עושים במצב זה?

א. מפסיקים לעמוד כמו ארנבות מסונוורות אל מול פנסי מכונית, אלא מתעשתים. מבינים היטב שזהו המצב, ולמרות שהדברים אינם נראים לעין – אנו נמצאים כפסע מקריסת המערכות הכלכליות והחברתיות.

ב. מחזקים את הכוחות הבונים ומחלישים את הכוחות ההורסים.

כיצד עושים זאת?

א. מבינים כי הכלכלה לבדה לא תצליח לעמוד אל מול הכוחות ההורסים במדינת ישראל (המתקיימים אצל שולחנה). תומכים תמיכה כספית בארגונים הפועלים אל מול כוחות-ההרס של החברה הישראלית: אותם כוחות הפועלים כנגד הציבור החילוני-הליברלי, אשר מהווה את עמוד השדרה הכלכלי והחברתי בישראל.

ב. מפסיקים לשתף פעולה עם האינטרסים של הקבוצות התוקפניות וההרסניות, ופועלים להחליש אותן.

אנו רואים בהחזקת השטחים ובהגנה על ההתנחלויות את ליבת הפעילות ואת ציפור הנפש של הכוחות ההרסניים במדינת ישראל – אלה שבזים לתפיסת העולם החילונית-הליברלית, וכורתים עת הענף הכלכלי שהם עצמם יושבים עליו.

היציאה מהשטחים היא תעודת הביטוח הכלכלית של מדינת ישראל. אם העולם העסקי בישראל חפץ חיים – עליו לתמוך בכך.

שאתם? DO IT YOURSELF

מוציאים את הצעירים
החילונים מהשטחים

שלבם בקריסת הכלכלה והחברה
הישראלית בתסריט של עליית
כוחות אנטי-דמוקרטיים לשלטון

שלב א': יצירת אורה עוינת כלפי
הציבור החילוני-ליברלי והציבור הערבי

שלב ב': חקיקה עוינת לציבור החילוני
והערבי

שלב ג': עזיבת האוכלוסיות החופשיות

שלב ד': עזיבת אוכלוסיות חזקות
נוספות

שלב ה': קריסת תעשיות ההיי-טק
והביוטק הישראליות

שלב ו': קריסת הכלכלה והחברה
הישראלית

שואותים? DO IT YOURSELF

מוציאים את הצעירים
החילונים מהשטחים

שלבם בקריסת הכלכלה והחברה הישראלית בתסריט של עליית כוחות אנטי-דמוקרטיים לשלטון

שלב א': יצירת אווירה עוינת כלפי
הציבור החילוני-ליברלי והציבור הערבי

שלב ב': חקיקה עוינת לציבור החילוני
והערבי

שלב ג': עזיבת האוכלוסיות החופשיות

שלב ד': עזיבת אוכלוסיות חזקות
נוספות

שלב ה': קריסת תעשיות ההיי-טק
והביוטק הישראליות

שלב ו': קריסת הכלכלה והחברה
הישראלית